

# Fietsen door Romeins Riemst

Riemst

Download de app met  
routes en augmented reality  
op [www.viabelgica.eu](http://www.viabelgica.eu)

De Via Belgica doet nu echt haar naam eer aan met de internationale uitbreiding vanuit Zuid-Limburg naar België. In de Romeinse tijd hoorden Frankrijk, België, delen van Nederland en Duitsland allemaal bij het Romeinse Rijk.

Op en neer door het golvende landschap, dat is pas een uitdaging! Het is een landschap dat in tweeduizend jaar niet veel is veranderd. De dalen waren wat dieper, de heuvels wat hoger en hier en daar stond er een Romeinse villa. Op de vruchtbare lössgrond was (en is) het goed graan telen. Een ander voordeel van je hier vestigen: je bent zo op de 'snelweg', de Via Belgica. Beleef dit stukje Via Belgica op de fiets...

Tijdens deze fietstocht ontdek je de Belgische gemeente Riemst, het gebied tussen Tongeren en Maastricht. Proef je de sfeer van landelijke 'nederzettingen' als Millen, Genoelselderen, Herderen, Val-Meer en Riemst zelf. Onderweg proef je ook al het lekkers dat dit stukje Haspengouw, dé Belgische fruitstreek, voortbrengt.

## route informatie

**startpunt:** Waterburcht Millen  
Kattestraat 22, 3770 Riemst

**afstand:** 24,9 km

**duur:** 1.5 - 2 uur

## geschikt voor



## vind jouw weg

**505** Wijnkasteel Genoels  
Elderen

**506** Gentombe (*in de nabijheid van de fietsroute, te voet bereikbaar*)

**508** De Jambrouwerij (*met een kleine afwijking van de route, paar honderd meter, te bereiken*)

## leuk om te weten

- I** Waterburcht Millen
- II** Oude Steenstraat
- III** Romeinse weg
- IV** Villa Val-Meer Meerburg
- V** Brug over de E313

**start****Routebeschrijving****Volg de route via onderstaande fietsknooppunten:****I → Waterburcht Millen**

De fietsroute vertrekt en eindigt bij de idyllische waterburcht van Millen. Hier is een brasserie gevestigd, waar je lekkere streekgerechten proeft en geniet van de rust onder de hoogstambomen.

**II → Oude Steenstraat**

Op dit punt steek je het veronderstelde tracé van de Via Belgica over. Die loopt onder de Oude Steenstraat. De Romeinen waren de eerste grote wegenbouwers en legden brede, verharde wegen aan van steen, vandaar de naam 'steenstraat'.

**505 → Wijnkasteel Genoels-Elderen**

Hier, langs de Via Belgica, ligt het enige wijnkasteel van België. De wijnstokken werden in 1991 opnieuw aangeplant, nadat de wijnbouw hier compleet verdwenen was. Bij Wijnkasteel Genoels-Elderen, de plek waar Romeinen als eersten wijnstokken plantten, ligt een wijngoed van zo'n 22 hectare met hoofdzakelijk Chardonnay en Pinot Noir.

**506 → Gentombe**

Je passeert een opvallende heuvel die begroeid is met bomen. Het is een Romeinse grafheuvel, een zogenaamde tumulus. Deze grafheuvel ligt vlakbij de Via Belgica. Het was gebruikelijk om de doden te begraven langs de doorgaande weg of aan de rand van een villadomein.

**III → Romeinseweg**

Deze straatnaam laat niet veel aan de fantasie over. De Romeinseweg zou het tracé volgen van de oude Romeinse hierbaan, die wij nu Via Belgica noemen.

**III → De Jambrouwerij**

Je bevindt je hier in Haspengouw en dat betekent... fruit! Met dat fruit maakt de Jambrouwerij op ambachtelijke wijze heerlijke jams. Van het fruit dat de Romeinen meenamen over de Via Belgica wordt dankbaar gebruik gemaakt. Zo verdwijnen hier ook lokaal geteelde mispel en vlier in de vele kleurrijke jampotjes.

**508 → Villa Val-Meer Meerberg**

Net buiten Val-Meer was het 'prijs' in de jaren zestig. Hier werd een Romeinse villa ontdekt en volledig opgegraven. Hierbij werden alleen resten van het hoofdgebouw van de villa aangetroffen.

**V → Brug over de E313**

Vanaf de brug heb je een goed uitzicht op een heuvel aan je linkerkant, de Honsberg. In de jaren zestig werd hier tijdens werkzaamheden een Romeinse villa opgegraven. Vooral de kelder bleek uitzonderlijk goed bewaard gebleven. Daarnaast zijn er tijdens de aanleg van de snelweg en deze brug ook andere sporen en vondsten uit de Romeinse tijd aangetroffen.



